

Schaken



17 oktober 2015, 03:00
 B.H. Wilders

De Duitse grootmeester Wolfgang Uhlmann is in maart 1935 geboren en hoewel hoofdrekenen niet meer is wat het vroeger was, zal toch menigeen concluderen dat hij dus 80 is geworden. Tijd voor een feestje en dat vonden ook de heren Ripperger en Ziegler van het Verlag ChessCoach en hoe kun je het beter vieren dan met een schaakboek. En zo worden ook vele andere schakers gediend met W. Uhlmann *Meine besten Partien* (www.verlag-chescoach.de; isbn 978-3-944158-07-5). Het *Saarländische Schach Verlag* kennen velen nog van het *ND*-toernooi en beide bovenstaande heren doen veel voor de promotie van het schaken en daarvan is dit mooie boek een goed voorbeeld. Het is een monument voor Uhlmann die zijn beste periode had in de zestiger jaren van de vorige eeuw en nog in 1971 doordrong tot de kandidatenmatches. Ook in toernooien blonk hij uit. We leren in dit boek veel over het denken van de grootmeester maar tussen de diepe analyses van alle fases van de schaakpartij door, kan men ook meelevens met de persoonlijke belevenissen en anekdotes van deze oorspronkelijk Oost-Duitse Kampioen (acht keer). Dit alles omlijst met vele interessante foto's waarop we ook menige grootheid uit de computerloze dagen van Olim tegenkomen. De liefhebber van het naspelen van partijen met deskundig commentaar komt met dit boek dus volledig aan zijn trekken. Natuurlijk was Uhlmann trots op het feit dat hij menige wereldkampioen aan zijn zegekar had weten te binden, bijvoorbeeld Fischer of Botwinnik, maar hier volgt een overwinning op één van de sterkste spelers die deze titel op een haar na misten, namelijk David Bronstein die in 1951 gelijkspelde in de strijd om de wereldtitel maar toen behield de wereldkampioen, Botwinnik dus, de titel. En dat terwijl Bronstein in de laatste partij genoeg had aan remise. In deze tijd van Koude Oorlog waren er in het Westen natuurlijk geruchten dat Stalin persoonlijk had bevolen dat zijn vriend Botwinnik kampioen moest blijven. Het zou zo maar kunnen in het slangennest van de USSR. Bronstein-Uhlmann: 1.e4 e6 2.d4 d5 3. Pc3 Lb4 4.e5 Pe7 5.a3 Lxc3 6. bxc3 c5 7. Dg4 Dc7 8. Dxc7 Tg8 9. Dxc7 cxd 10. Pe2 Pbc6 In die tijd, 1977, moet deze stelling talloze malen op het bord zijn verschenen. 11.f4 Ld7 12. Dd3 dxc3 13. h4 wit speelt zijn troef uit zoals toen in de mode was. 13. 0-0-0 14.h5 Pf5 15. h6 (wit stoomt lustig verder maar eerst 15. Dc3 d4 16. Dc4 Tg4 17. h6 Th8 18. Ld2 was beter geweest). 15..Tg6 16. h7 Th8 17. Th3 d4 18.Tb1 Le8 19. Df3 Dd8 20. g4 Bronstein wilde meestal de tactiek in de strijd gooien (volgens sommigen kostte hem dat de wereldtitel) Ph4 21. Dh1 Txc4 22. Pg3 Txc7 23. Pe4? Hier had Bronstein op gerekend, dreigt nu Pd6+ en Pf6 maar Uhlmann had verder gekeken en nu komt de mooiste zet van de partij 23. . Pxe5!! 24. fxe5 (24. Pd6+ Dxd6 25. Dxb7+ Kd8 26. Da8+ Ke7) Lc6! een vervelende penning 25. Ld3 (ook nu werkt Pd6+ niet) Kc7 26. Kf2 Th5 (27..Tf5+!) 27. Tf3 Dg8 28. Lf4 Pxf3 29. Dxc5 Txf4 30. Dh6 Pg5+ en Bronstein streek de vlag . Probleem 2551: opnieuw een 2-zet van Zappas: Wit: Kd1, Dc8, Te8, Tg8, Le6,Pe2,Pe4, pi d3,f4. Zwart: Ke3, Tf1,Tg1,Ld1, Lh1, Pg7, pi d2,d4, f2,f5 ,g2. En de sleutelzet van probleem 2549: 1.Pb2!